

Agenda

December

10	2 ^e Adventszondag
12	Groep 7 en 8 - Dodehoeklessen
13	Groep 4 - Diploma zwemmen
17	3 ^e Adventszondag
20	Kerstviering
21	Volgende informatiebrief
24	4 ^e Adventszondag

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Kerstvakantie

Informatiebrief 6 december

Op de eerste zondag van Advent, 3 december, begon het nieuwe kerkelijk jaar. Op deze eerste zondag werd in de kerken de eerste Adventskaars aangestoken. Elke volgende zondag komt er eentje bij. De kaarsen staan symbool voor het komende Licht.

Vorige week is in alle groepen de eerste Adventskaars aangestoken en deze week al de tweede. Dit doen we om ervoor te zorgen dat op onze kerstviering alle vier kaarsen branden. Ik vind Advent op school een prachtige periode. Het wordt buiten donkerder, maar binnen lichter. Onderstaand gedicht van Mieke Kerckhof geeft de betekenis van Advent prachtig weer:

Advent

Vier weken
om te verlangen
en de stap te wagen
van donker naar licht
van ontmoediging naar hoop
van 'alleen' naar 'samen'.

Vier weken om langzamerhand
je leven te openen voor wat nieuw is
onvermoed, onverwacht.

Vier weken
om opnieuw te leren dromen
en te geloven dat soms een droom
tot leven komt.



Lees- en vertelrooster Kind op Maandag

Week 50: Thema: Zing het uit!

Gabriël komt bij Maria

Maria en Elisabeth

Johannes wordt geboren

Lucas 1:26-38

Lucas 1:39-56

Lucas 1:57-80

Week 51: Thema: God komt dichtbij

De droom van Jozef
Jezus wordt geboren
De wijzen uit het Oosten

Mattheüs 1:18-25
Lucas 2:1-20
Mattheüs 2:1-12

Week 2: Thema: Hij is bijzonder

Naar Egypte
De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes de Doper

Mattheüs 2:13-23
Lucas 2:40-52
Mattheüs 3:1-12

Kerststukjes maken op school

Maandag 18 december maken de leerlingen een kerststukje op school. Wilt u die dag de kinderen een bakje met natte oase en een kaars meegeven? Het groen wat we kunnen gebruiken mag vrijdag 15 of maandag 18 december meegenomen worden naar school.



Voor het kerstfeest hebben we glazen potjes met een waxinelichtje nodig. Helpt u mee?

Morgen leest u in Parro hoe het kerstfeest dit jaar in de groepen zal worden gevierd.

Bedankje



Hallo ouders, zoveel lieve kaartjes te ontvangen i.v.m. het overlijden van mijn lieve oude mem. Dat heeft me heel goed gedaan. Juist in een verdrietige, maar ook dankbare tijd. Heel erg bedankt hiervoor!

Groet juf Aukje Schra.

Telefoonnummers

Het kwam afgelopen weken enkele malen voor dat we ouders telefonisch niet goed konden bereiken. De reden daarvan is dat gegevens in de leerling administratie niet altijd up-to-date zijn. Veel vaste telefoonnummers zijn bijvoorbeeld vervallen, maar staan nog wel in ons systeem...



Wij vinden het belangrijk dat we onze ouders altijd goed kunnen bereiken. Wilt u gewijzigde telefoonnummers en emailadressen z.s.m. aan ons doorgeven? Als wij beide ouders niet kunnen bereiken, gebruiken wij de opgegeven noodnummers.

Wilt u alle nummers checken en eventueel wijzigen? Dit laatste kan op twee manieren. U kunt:

- Dit zelf aanpassen via Parro. School krijgt dan een seintje voor de wijziging.
- Cristina mailen zodat zij gegevens kan aanpassen: cristina.meestringa@adenium.nl

Leerlingenraad 29 november

De leerlingenraad heeft op woensdag 29 november vergaderd. Ditmaal was Senna onze notulist. We hebben o.a. de volgende zaken besproken:

- Feestelijke ingebruikname van onze zonnepanelen in januari.
- Vernieuwde website Het Anker.
- Ideeënbus.
- Schoolplein en pleinregels, veiligheid, werkgroep vergroening.

Leerlingenraad



Verschil tussen plagen, pesten en ruzie hebben

Voor kinderen is het verschil tussen plagen, pesten en ruzie hebben soms heel moeilijk. Daarom hierbij de uitleg die we daarvoor op school gebruiken:

- Plagen is uitdagen op een manier die beiden nog leuk vinden. Het stopt als jij er wat van zegt.
- Pesten is op een oneerlijke manier steeds weer de ander onrecht aandoen. Bijvoorbeeld slaan, uitschelden (ook digitaal), buitensluiten, spullen kapot maken of wegnemen.
- Ruzie hebben is een conflict wat nog niet opgelost kan worden. Tip: loop er dan eerst bij weg en zoek later een oplossing.



Sneeuwballen



Hoera er ligt sneeuw! De meeste kinderen (maar ook volwassenen!) zijn dol op sneeuw. Daarmee kunnen ze heerlijk spelen. Op onze school is afspraak dat leerlingen die met sneeuw willen spelen, dit op het plein voor school doen.

Wie lekker wil sneeuwballen, mag dat alleen doen op het schoolplein vanaf de tafeltennistafel tot het nieuwe speeltoestel. Dat is de 'sneeuwbalgrens'. Op dit deel van het plein loop je dus ook de kans geraakt te worden door sneeuwballen!

Sinterklaasfeest 2023

Sinterklaas en zijn Pieten hebben dinsdagochtend 5 december een bezoek aan Het Anker gebracht. De leerlingen en leerkrachten (en veel andere belangstellenden) stonden letterlijk en figuurlijk in de kou te wachten op het schoolplein. De schooldeur was op slot en niemand kon meer naar binnen...

Gelukkig bracht een telefoontje naar de brandweer uitkomst! Terwijl de leerlingen Sinterklaasliedjes zongen (en 'Lang zal hij leven' voor de jarige Evan), kwam een brandweerauto met loeiende sirene en zwaailichten aan het schoolplein oprijden. In die brandweerauto zaten Sinterklaas en de Pieten!

Na de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten kon het probleem met de dichte schooldeur worden opgelost. Een brandweerman en Piet zijn het dak opgegaan en die Piet heeft ervoor gezorgd dat de schooldeur openging. De onderbouwleerlingen hebben Sinterklaas ontmoet in de prachtige Anker schatkamer. En de bovenbouwleerlingen hebben veel plezier gehad met de surprises en gedichten.



De volgende informatiebrief verschijnt op donderdag 21 december 2023

Hartelijke groet, het team van PCBO 'Het Anker'